

KOMMENTARE:

avseende år 1729.

Elfström får brev från notarien i Göteborgs Konsistorium Jacobsson angående examen at inställa sig till Strömstad pastorat. Det gäller tydligen en pastoral-examen som Elfström måste genomgå för att kunna kvalificera sig till kyrkoherdetjänst. Elfström hade ju ingen akademisk examen ( magistergrad e.d. ) Skriver så brev i detta ärende till biskopen i Göteborgs stift Erik Benzelius.

Begav sig den 5 mars på resa till Göteborg, dit han efter besök i Uddevalla och Kongelf anländer under den 10. Stannar där i nästan en vecka, varunder han examineras och hinner också besöka familjen Asp ( kanske bor hos dem ). Reste så tillbaka hem den 16 och efter besök hos släktingar och bekanta i Kongelf, Uddevalla, Skredsvik etc. anlände han hemmet den 19 på eftermiddagen. I Beckevalla hälsade han på en ny vän, nämligen H<sup>r</sup> Anders Alander, som var komminister i Foss. Under resan hade han passat på att skriva brev till vice pastor Erik Asp i Strömstad. Denne var besläktad med Cornelius Asp ( sannolikt kusiner) och oturligt nog för Elfström gift med biskopsdottern Christina Wallerius. Den 29 mars provpredikade Elfström i Strömstads kyrka. Bland övriga provpredikanter befanns också denne Erik Nilsson Asp! Det var inte svårt att gissa vem som skulle få kyrkoherdetjänsten i Strömstad. Biskopssvärsonen naturligtvis. Så rök den chansen för vår Peter Elfström till välförtjänt befordran. Det hjälpte inte att han hade goda förespråkare i Strömstad såsom ex. rådmannen Jacob Strömdahl, hos vilken han t.o.m. logerade. Denne rådmän Strömdahl ( senare borgmästare i Strömstad ) ägde flera sågbruk i Tanumtrakten och var vida känd därstädes. En dotter till honom Jiliana Strömdahl gifter sig sedermera ( 1744 ) med häradshövdingen i Sönderviggen Carl Rahmn. Och detta par får i sin tur bl.a. en son artillerikapten Gustaf Adolf Rahmn, som äktar en dotterdotter till Cornelius Asp - Ulrica Conradina Lampell. Systemen till Ulrica var en Rebecka Lampell som sällskapade ( blev samboende men ej gifta ) med Ivar Thorën från slutet av 1700-talet till dennes död 1816. Thorën, som ju var Thomas Thorilds broder, blev mångmiljonär och testamenterade sin kvarlåtenskap till sin livsbeledsagarska och till syskonen. Viss del gick till donationer, varav både Svarteborg och Göteborg tog del.

Denne vidunderlige Tanumprästen Peter Elfström har på ett fascinerande sätt haft förmåga att sammanföra mångfald personers i Bohuslän historia med sin egen!!

Så skall vi avsluta dessa kommentarer med att redovisa ännu en gestalt, nämligen H<sup>r</sup> Mag. Thim, vilken är Mag. Sven Jacobssons efterträdare som konsistorie-notarie. Som en särdeles extra knorr på kommenterandet ett förnämnt dop i Tanum!

Det är Peter Elfströms och Anna Christia Rathes dotter Johanna som föddes 18 november. Strax innan var det tydligen en fest hos Madam Elsa de Fine på Lilla Ryland, där mycket fint folk samlats, bl.a. majoren Otto Herman von Stahlen med hustrun baronessan Maria von Köhler som skänker den blivande modern en dansk 5 daler ( en gåva till barnet?) Elfströms skickar inbjudan till dopet som skall äga rum den 23 november. Bland de inbjudna märktes majoren von Stahlen med sin baronessa, captein Liljestrutz, liutenant Gillerstedt, cornet Kullenbeck, mester Tegner ( d.v.s. kvartermästaren Knut Tegner) och H<sup>t</sup> Ekman, H<sup>t</sup> Mag. Oedman med hustru och några av dessas döttrar bl.a. Johanna.

Till dopet kom tydligen samtliga inbjudna och döptes av kyrkoherde Johan Ödman, sedan fru magisterskan Anna Maja Trogelia burit fram barnet. Moster Agneta Oberberg d.v.s. egentligen Agneta Qvildahl var även med på ett hörn. Den nydöpta Johanna skulle sedermera bli släkt med sin frambärerska genom att hennes äldre bror Anders skulle bli gift med Oedmans dotter Johanna.

Vi avrundar med att berätta att Peter Elfström också hade en son Johan Elfström . Och kan ni tänka er, han dyker senare upp i Göteborg som cassör. Dessförinnan hade Johan Elfström varit i tjänst hos Cornelius Asp.

Härmed skulle mina kommentarer till Peter Elfströms dagboksanteckningar vara avslutade. En sammanfattning kanske förväntas av läsaren. Men jag har valt en annan modell. I det följande skall jag redovisa några avsnitt vars innehåll jag kunnat komparera med anteckningarna. Det är till övervägande del samtida källor och avsnitten kan med fördel upplevas som isolerade, avslutade redogörelser, samtidigt som materialet ifråga kompletterar, bekräftar och berikar de Elfströmska handlingarna. Och kontinuiteten brytes ändå icke. De sista kapitlen rör direkt Elfströms släktförhållande och härkomst samt göres ett försök till levnads-teckning. I bil. släkttavlor och diverse belägg till stöd för redogörelsen. Håll till godo!!