

KOMMENTARER:

avseende år 1724.

Den H^t Leutnant Gillerstedt som befordrar brev till Elfströms "syster" Greta Rathe är ingift i släkten Oedman, innebärande också befreundande med Elfström något längre fram.

Elfströms brevumgänge med Peder Hansson Ström och nära kontakt med dennes mor i Tågeröd är rörande, som glädjestrålande berättar om sondotterns födelse.

För släktforskare betydelsefull upplysning lämnar den fina damen angående sin ålder, och berättar att hon är 8 år på 4:e tjoget. Elfström tillfogar i sina anteckningar vad denna för oss så främmande åldersangivning innebär -68 år!!

Danskan hängde i. Hur många misstolkningar har inte gjorts betr. de avlidnas ålder i våra kyrkoböcker från tiden omkring 1700, då ännu danskan fanns ibland de äldre bohuslänningarna. Jag har ett flagrant exempel på ett sådant misstag. Prästen Söffren Jacobsson Ström skriver i sina anteckningar på 1750-talet om en präst i Karreby som blev 7 tjog år d.v.s. 140 år efter sin tolkning. Uppgiften har han troligtvis fått ur någon gammal släkthandling från den danska tiden, och läst alldeles uppåt väggarna. Säkert har där stått 7 år på det 7:e tjoget och kan gubben gissningsvis varit 67 (7 på det 4:e tjoget) eller måhända 87 (7 på det 5:e året) Vi har mycket att lära innan vi blir fullfjädrade släktforskare. Till dem hör också vällärda akademiska historiker som ofta aldrig orkat igenom en otydlig handskrift från svunnen tid utan litar på vad "andra" publicerat. Smittan flyger därmed vidare, och kära Tanumsbor vaccinera eder i tid!!!

Nu får vi också reda på att han numeri är biodlare samt att han snart skall avslöja för oss att han bl.a. använder honungen för att göra gott mjöd av (som vi förresten tidigare misstänkt. Kanske han tillika destillerar brännvin och/eller på munkavis gör olika örtlikörer)

Elfström får ett bröllopbrev och inviteras till H^t Anckarströms och Stina Weffers bröllop den 18 juni. Bröllopet ägde rum på frälsegården Lysegård i Rommelanda, där mostern Cecilia Fagerdahl (nu som änka) härskade och frikostigt lämnade dottern en hemgift på 118 rixdaler (enligt bouppteckningen år 1740 efter Cecilia) Här har tjocka släkten samlats jämte societeten i Kongelf resp. Rommelanda- Karreby och annorstädes. Vi har här att notera innehavet av Lysegården med tillhörande utegårdar i Rommelanda, som i väsentlig grad hjälpt oss för att spåra upp de rätta släktsambanden. Gården har tillhört denna släkt alltifrån kh Jens Lauritzen Dahl medio 1600-talet till häradshövdingen Alexander Weffver i mitten av 1700-talet.

Vi märker att den gode Tanumkomministern titulerar sin hustru mohr i sina

brev. Han förärar henne en sadel, vilket onekligen betyder att paret ofta syns ridande på vägarna. Måhända en nödvändig statussymbol. Nödvändig i umgänget med Tanumssociteten, varibland märkes de högre militärerna såsom Herman von Stahlen, Wirgin, Weinholtz, Baltzar, Gilerstedt m. fl. I dopböckerna för Tanum kan man se dem samlade.

Elfströms intresse för stjärnorna dokumenterar han väl och noggrant.