

KOMMENTARER:

avseende år 1722.

Elfström presenterar en originell rimvers om resp. månads märkesdagar. Observera att varje stavelse motsvarar en dag i månaden.

Tanumprästens matematiska kunskaper är inte heller dåliga. Sinne för reguladetri erfordras sannerligen för att förstå moraklockans kuggutväxlingar.

Man kan undra om denna dyrgrip finns kvar någonstans i Tanum. Det skulle inte vara så märkligt i så fall. Själv har jag en moraklocka byggd 1760 och som gått i arv i generationer och härstammar från en prästgård i Kungälv.

Han skriver ett brev till en Olof Andersson i Kongelf. Ännu en släkting till Elfström. Vederbörande var organist i staden och uppträder ofta ihop med rådman Hans Olofsson och klockaren Jacob Gustavsson i rådhusprotokollen. Många gånger är han i gruff med klockaren och hamnar i mindre smickrande rättegångar. Olof Andersson var också med som befullmäktigat ombud vid skiftet efter Elfströms fester. Förekommer även flitigt i dopsammanhang där Elfströmsläkten är representerad. Allt tyder på att Olof Andersson står i släktförhållande antingen till Jacob Gustavsson eller dennes hustru. Längre har jag icke lyckats komma.

Vi konstatera att Elfström generöst tillställer sina vänner avritningar på sin ägandes solvisare. En av dessa mottagare är för oss ny, nämligen H^t Dahlberg. Han är nog så intressant. Det är nämligen kyrkoherden i Krokstad Bengt Dahlberg, vars hustru var Maria Anckarström (dotter till rektor Claes Anckarström i Kongelf) Men hustrun var också syster till collegan i Uddevalla Henrick Claesson Anckarström, som år 1724 gifte sig med Elfströms kusin Stina Weffver. Alltså ännu en släktkontakt. Men vi är inte färdiga ännu. En annan syster, nämligen Christina Anckarström gifte sig år 1722 med komministern i Kongelf David Kreitlow. Och vi skall senare finna att Elfströms ene son blir ingift i denna Kreitlowfamilj. Till detta en ytterligare poäng. Omnämnda Christina Anckarström hade tidigare charmat till sig Elfströms skolkamrat och gode vän Peder Söffrensson Ström och trolovades. Det sprack emellertid, när den gode Peder Ström flirtat in sig på annat håll. Men ödets nycker är sällsammare än så. Hör här!

Kh Bengt Dahlberg och Maria Anckarström hade många barn. I sammanhanget skall vi här dra fram två flickor. Den ena är Britta Stina Dahlberg som var gift två gånger. Första gången med komministern i Krokstad Olof Svala (dog 1729), som alltså tjänstgjorde under sin svärfar. I sitt andra gifte med handlanden i Uddevalla Märten Kall (dog 1744), vilken vi framöver skall finna bland dem Elfström träffar och är bekant med. Som änka flyttar Britta Stina hem till sin mor i Kongelf. Den andra flickan är Maria Magdalena Dahlberg, som också hann med tvenne

äktenskap. I sitt andra blev hon förenad med kassören och notarien i Kongelf Olaf Thorén. Och denne råkade vara broder till vår berömde diktare och filosof bohuslänningen Thomas Thorild! Vi skulle här kunna sväva ut riktigt i det blå, men nöjer mig med att hänvisa till den nyligen utkomna biografien över Thorild "Passionernas diktare" skriven av professor Stellan Arvidson. Dock vill jag göra läsaren häpen genom att konstatera att Thomas Thorild befann sig i Kongelf (boende i flera år hos brodern med hans familj) mellan 1765 och 1771 och träffade där den gamla änkan Maria Anckarström (hon dog 1767 och var då 82 år) samt Mårtens Kalls hustru- Britta Stina Dahlberg. Elfström hade umgåtts med dessa 50 år dessförinnan!! Tillfälligheter säger kanske läsaren. Men jag skall göra vederbörande något konfunderad när jag lite längre fram skall berätta om att Peter Elfström resp. Thomas Thorild träffat gemensamma bekanta i Göteborg - dock med 50 år emellan!! Säg är inte historia både nyttig och rolig. Att inte vår nuvarande skolminister också insett detta kan inte vi snokare rå för, men måste med ett fnys beklaga.

Efter denna färgsättning må vi fortsätta kommentera.

Anna Christina Elfström nedkommer med sitt fjärde barn den 12 maj och som döpes den 20 till Laurina. Hon blev inte gammal utan dog redan i juni.

Den 23 juni insjuknar barnen i mässlingen och får vi här reda på att dessa är tre, Catharina, Christina och Anders i åldersordning.

Elfström fortfar med sina bläckexperiment och dessemellan skriver han flitig som en myra brev till släkt och bekanta. Ävenså håller han på med sin moraklocksreguladetri, varvat med äventyrliga seglatser bland Norra öarna och hustrun hänger med oaktat hon nyligen fött barn. Dessa tappra Tanumsbor!!

Familjen Elfström sysslar inte bara med det vardagliga utan unnar sig ibland att gå på fest. T.O.M. äter de Mårtens Gåds hos Elsamor i Ryland med det förnäma tillnamnet de Fine.