

KOMMENTARER:

avseende år 1716.

Här redogör Elfström utförligt för en "uptänkt" tideräkning, med solcirkeltal, gyllental, romerska skattetal i multiplikation ledande till varjehanda märkvärdiga resultat. Men vi må observera att Elfström tydligt anger att räknemetoden är påtänkt eller uptänkt. Här har vi alltså exempel på - ismer, som vi bara har att acceptera som den tidens realiteter. Matematiskt var det självfallet lätt att få fram att $28 \times 19 \times 15$ blir 7980 exakt. Men vad betyder talen i sitt historiska perspektiv - det är dilemmat.

Nu strömmar bröderna Rathe in på arenan. Det är Jacob, Anders och Johan. De båda första ha vi kunnat identifiera, men Johan har vi inte lyckats fånga in. Det vi vet är att deras far varit verksam i Kongelß, som tullförvaltare och deltaget i stadsstyrelsen, Hans namnvar Oluß Rathe och var välbekant med gymnasiebefallningsmannen Abraham Weffver, Barnens fullständiga namn var alltså Olußson resp Olußdotter Rathe. Elfströms hustru hette alltså Anna Christina Olußdotter Rathe, och rektorn i Uddevalla alltså Peder Olußson Rathe. Dessa syskon Rathe förekommer flitigt i Kongelßs döpbok från början av 1700-talet (den första ock enda kyrkobok som bevarats från denna tid)

Nu strömmar regemente efter regemente förbi Tanum och nord åt mot Norge.

Han nås av ännu ett dödsbud. Det är hans kusin Elin - Jacob Gustavssons dotter - som drunknat vid Bohus, då hon beträtt den svaga isen. Hans farbror och faster hade alltså på kort tid mist tre barn, och dog utan bröstsvingar.

Den H^t Johan Qvilledahl som nämnes blev gift med Kyrkoherde N. Oberbergs dotter och sålunda på håll släkt med Peter Elfström.

Elfström beskriver den Görtzska inflationen, och upplever det hotande kannonduret i gränstrakerna. Roar sig med att rita av de snart värdelösa mynten.

Snart nog får han dragas med inkvartering av dragoner och saxiska fotfolk omlades i gårdarna runt omkring.

Trots oroligheterna ikring honom fortsätter han att under fritid pota i sin trädgård och ägnar sig åt sina astronomiska observationer. Nu har han också börjat intressera sig för stjärnornas vandring på himlavalvet och dess relationer och positioner.

Fortfarande får han besök bl.a. av sin skolkamrat och gode vän caplanen i Naversta H^t Gude Gädda.

För första gången nämner han sin moster och änkan efter Abraham Weffver vid sitt flicknamn - Cecilia Fagerdahl.

Aterigen ger oss Peter Elfström en historisk datering. Nämligen det för svenskarna så olyckliga och förargliga sjöslaget i Dynekilen den 27 juni 1716. Den som då förde befälet över den svenska galäreskadern var schoutbynachten Olof Strömstierna (sedermera amiral). Denne var ingift i Kongelssläkten Ström (av samma gren som komministern Hans Pedersson Ström i Tanum och hans son Peder Hansson Ström - Elfströms gode vän) alltså ej obekant för Elfström.

Nu får Elfström ibland resa till Uddevalla för att mottaga dragonregementen. Är han manne tillfälligt förordnad till fältpräst och träffar han kanske Herman Schröder i sådana sammanhang?

Klockan halv tio på eftermiddagen den 21 augusti begåvas Peter Elfström med en dotter, som några dagar därefter döptes till Cristina Benedicta i närvaro av många förnämna vittnen. Det är intressant att konstatera att Elfströms förstfödda fick namn efter sin farmor nämligen Katarina och sålunda nu den andra dottern fick namn efter modern (eller möjligen också mormodren) Christina. Möjligen skulle vi våga hänföra namnet Benedicta till farfars förnamn Bengt (skall beläggas framöver)

Han brevväxlar med auditören Dahlman vilket möjligen styrker vår förmodan att Elfström tidvis tjänstgör som fältpräst.

H^t Lars Wessendahl är komminister i Skee.

Prosten Rumohr är säkert en felskrivning. Bör vara prästen Rönnow.

Peter Elfström med hustru har uppenbarligen övervarit bröllopet mellan rektor Peder Rathe och Grethe Ratterij i Uddevalla den 18 november. Brudgummen var dotter till kyrkoherde Jacob Ratterij och Trina Holst, varigenom vår Peter Elfström blir alltmer släktnuten till Kongelssborna.

Den Abraham som föddes den 30 oktober var Alexander Weffvers son.

Elfström fortsätter sina sockenbud. De bli allt tätare.