

300. **Magnus Ekman**, borgareson; f. i Varberg 1684; prestvigd 1709; kyrkoherde i Tranemo; † 1730.

Gift med *Elisabet Lignelius* (f. 1694).

301. **Jonas Magirus**, broder till 254; rektor i Laholm 1715; † 1753(?).

Gift i Laholm 1715 med *Elsa Maria Mauvert*.

302. **Lars Brinck**, stadskateket i Göteborg; † 1717.

Enkan hette *Ingeborg*.

303. **Peter Elfström**, komminister i Tanum; † 1732.

Gift med *Anna C. Rathe*. — Son: 696.

304. **Hans Ahrengren**, prestvigd 1714; komminister i Sälve 1722; † 1750.

305. **Johan Cullén**, f. maj 1687; prestvigd 1714; kyrkoherde i Träslöf 1741; † 11 jan. 1752.

Gift med *Helena Treslow* († i Sibbarp 1766, begravd i Träslöf). — Söner: 747 och 844.

306. **Severin Böckman**, son af trädgårdsmästaren Casten B. († 1717) och Johanna Bramming († i Vinberg 1731); f. i Varberg 1688; prestvigd 1707; kyrkoherde i Vinberg 1709; titulär prost 1732; prost 1737; † 3 jan. 1748.

Brorsöner: 822 och 840. — Gift 1) med *Margreta Brita Ausenia* (f. 1677 † 1729), enka efter 157; 2) med *Agneta Sofia Borg* (f. 1703; † i Stafsinge 1794). Om den senares släkt, se vid 885. — Söner: *Jonas* (610), *Weddekind* (861), *Casten Johan* (f. 1734; styrman) och *Lars* (f. 1735; furir).

Fadren till 306, *Casten Böckman* (f. 1650), uppgifves, troligen endast gissningsvis, varit född i Tyskland. Släktmedlemmar hafva emellertid äfven skrivit sig *Böckman*, hvidan man kunde antaga frändskap med en släkt *Böckman* (se vid 468, 675 och 2340), som säger sig fått namnet af Bökanäs i Kalls socken. Prefixet *Bök* ingår för öfrigt uti åtskilliga svenska ortsnamn.

307. **Jonas Montin**, son af handlanden Måns Esbjörnsson och Barbro Sahlfelt; f. i Göteborg 1677; stud. i Ups. 1700; magister i Lund 1706; lektor i Göteborg 1710; prestvigd 1722; † 1752.

Nationens kurator 1705—1708. — Farbroder till 595 och 709. — Gift med *Elisabeth Mosenia*, prestdotter från Andrarum och systerdotter till nationens inspektor professor Stridsberg, för hvars söner Montin i 5 1/2 år var informator. — Son: 773. — Svärsöner: 460, 495, 499, 640 och 848. — Svåger med 309.

308. **Mathias Hallenbergh**, broder till 295; f. i Varberg dec. 1688; gick i Varbergs skola; † i Bollebygd som teol. stud. 19 jan. 1709.

309. **Andreas Starkelius**, son af 31; f. 17 nov. 1685; gymnasiadjunkt i Göteborg 1713; lektor der 1718; magister i Lund; kyrkoherde i Thorup 1726; prost 1739; † 1742.

Nationens kurator 1709—1714. Vid ett nationsmöte ^{20/7} 1713 kom S. icke tillstädes som kurator, alldenstund han betjente sig af Ramlösa surbrunn. Hade vistats omkring 11 år i Lund och länge bott hos nationens inspektor professor Stridsberg. Han blef ock gift med en dennes frände. — Gift 1) 1720 med *Ebba Mosenia*, svägerska till 307; 2) 1733 med *Johanna Lundberg*. — Son: 859.

310. **Johan Ödman**, son af rådmannen Peter Ö. († 1692) och Elisabeth Hansdotter Lander (f. 1660 † 1737); f. i Borås 21 okt. 1682; stud. i Ups. och Rostock; magister i Lund 1709; prestvigd s. å.; reg.-pastor i Wismar 1710—1719; kyrkoherde i Tanum 1719; prost 1735; † 10 febr. 1749.

Bekant för sin »Bohusläns beskrifning», som innehåller mycket af intresse, ehuru den skaffat sin upphofsman namn utaf »en af de betydligaste svenska pekoralister». (Se Biogr. lexikon). — Broder till 352. — Modren blef omgift med kyrkoh. *A. Boman*. — Gift 1) med *Sofia Agatha Burchard*; 2) 1720 med *Anna Maria Trogelia*, enka efter 354. — Son: *Peter* (klockare i Tanum), fader till 1290. — Möjligen äfven farfader till 1140. — Svärson: 696.

Den förste af denna släkt *Ödman* var ofvannämnde rådmannen i Borås *Peter Ödman*, hvilken lär varit bondson från gården *Öd* i Ljus-hults socken, nära Borås. Enligt en tradition inom denna släkt skulle Peter Ödman varit broder till tenngjutaren i Jönköping *Lorentz Ödman* (hvilken dock i Lundins »Smålands nation i Lund» säges varit bondson från *Östergötland*). Denne hade sönerna *Petrus* (kyrkoherde i Bankeryd; † 1741) och *Gabriel* (f. 1706; kyrkoherde i Hjelmeryd; † 1787). Den sistnämnde blef fader till *Samuel Lorentz* (f. 1750; professor i Upsala; framstående lärd; † 1829) och till *Gabriel* (f. 1754; häradshöfding i Helsingland; † 1829). Den sistnämnde hade sonen *Erik Samuel* (f. 1786; kyrkoherde i Vendel; författare och riksdagsman; † 1845), fader till *Samuel* (f. 1822; fil. kand.; redaktör af »Fäderneslandet» 1865—1898; † 1899).

Till denna eller dessa släkter hör icke operasångaren *Arvid Ödman*, som är af Vermlands-stam. Åter en annan släkt *Ödman* härstammar från småländske bondsonen *Jonas Ödman* (f. 1742; kyrkoherde i Sandsjö; † 1814), hvars sonson är f. d. professorn *Ernst Ödmansson* (stud. skån. 1849). Ännu flera *Ödmans*-släkter omtalas i förf:s arbeten om Skånska och Blekingska nationerna.

311. **Elias Winterkorn**, f. i Uddevalla; sökte 1708 blifva rektor i Uddevalla; fick k. fullmakt på Breareds pastorat 1716, men blef vansinnig samma år; var 1723 intagen på Göteborgs hospital.

312. **Peter Hansson Ström**, son af komministern Hans S. i Tanum och Sofia Månsdotter Wälluf (f. 1655 † 1731); f. 1683; kyrkoherde i Träslöf 1717; † 23 jan. 1740.